

Hoe gedreven schrijvers Dolf en Paul Harff tewerk gaan

Zoektocht naar puzzelstukjes die geschiedenis rond maken

LEO ROOSJEN

VALKENBURG - Vader Dolf Harff en zoon Paul presenteerden vrijdag 2 november hun boek, *Valkenburg Mei 1940*, aan het grote publiek. Het is de zesde titel van het gedreven duo. Zij schreven boeken over onder meer de Atlantikwal en de oorlogsperiode in Katwijk. Lijvige boekwerken, die objectief en nauwgezet alleen feiten weergeven.

Hoe kom je nu tot het schrijven van dit soort boeken? Voor Dolf is dat heel vanzelfsprekend. Geboren en getogen in Haarlem ging hij met zijn vader vaak de duinen in en zag daar die immense bunkercomplexen. Zijn interesse in bouwkunde en spannende verhalen over het verzet dat deze complexen in kaart bracht voor de geallieerden, verklaren de rest. Na het schrijven van hun boek over de Atlantikwal, blijft hun verbazing, dat de Duitsers in staat waren om binnen enkele maanden de 'ruggengraat' van dit enorme verdedigingsbouwwerk te realiseren: een enorme logistieke operatie. Nog los van de aansturing van de tienduizenden (dwang)arbeiders. Overigens denk niet dat de Duitser maar zo wat deden. Uit bronnenonderzoek blijkt, dat zij alleen al voor de drinkwatervoorzie-

Valkenburg mei 1940 de strijd om het vliegveld en het dorp



beschrijving van de gevechten
en
ooggetuigenverslagen

D. Harff en P. Harff



Zesde boek van vader en zoon Harff. (Foto: pr)

ning veel vooronderzoek deden, teneinde langere tijd een aanval te kunnen doorstaan. Na het eerste boek was de fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog ontstaan en kwam een boek over het zwaar getroffen visserdorp Katwijk en nu dus over Valkenburg. Het gedegen bronnenonderzoek is een sterk punt van hun boekwerken. Onderzoek in vele -ook buitenlandse - archieven. 'En soms levert het nog niets op',

aldus Dolf. 'Een goed voorbeeld hiervan bij de totstandkoming van het boek over Valkenburg is een evaluatie, die we tegenkwamen in Duitsland over de Duitse aanval op Den Haag. Wat ging hier allemaal fout en wat konden zij hiervan leren voor een aanval op Engeland. Helemaal vertaald, heel interessant, maar het droeg niet bij aan een verslag over de strijd rond Valkenburg. Dus werd dit niet in het boek verwerkt.'