

Piet Oosterlee was een bekend onderwijzman

Het was tijdens de raadsvergadering van 11 augustus 1971 -dus bijna twintig jaar geleden-, dat de raad op voorstel van burgemeester en wethouders het besluit nam het weggedeelte Broekweg-Baileybrug (ook wel bekend als Bonkebrug) P. Oosterleestraat te noemen.

Wie was P. Oosterlee?

In een eerder gehouden raadsvergadering hadden B en W van Valkenburg meegedeeld dat het hun voorname was dit korte straatgedeelte dat langs de Christelijke Basisschool en Kleuterschool lag, de naam "Schoolstraat" te geven. De raadsleden mochten zich nog wel bezinnen op een meer zinvolle naamgeving. En daar werd door de toenmalige raadsleden A. Bult en D. Doldersum jr. op gereageerd. De Christelijk Historische fractie had zich over een en ander beraden en vond de naam "Schoolstraat" te algemeen en deed de suggestie deze korte straat de naam P. Oosterleestraat te geven. De raad nam dit voorstel over.

Oosterlee werd geboren in 1863 te Valkenburg Z.H. hij was een broer



van Abram -in de volksmond Brammetje- Oosterlee die toen al een timmermansbedrijf had aan de Broekweg. De moeder van Piet Oosterlee kwam uit het geslacht Bol toendertijd een aanzienlijke boerenfamilie. Bekend is dat Piet van zijn moeder een strenge Godsdiensstige opvoeding heeft gehad. Eveneens is bekend dat Oosterlee een voorstander was voor de invoering van het Christelijk Onderwijs. Hij was klein van persoon maar bijzonder intelligent. Dat bleek ook wel uit de bekendheid die hij kreeg in de onderwijswereld.

Psalm 119....

Vóór dien tijd bezocht de zoon van de eenvoudige maar vakkundige dorpstimmerman de school te Katwijk. Iedere dag minstens tweemaal, moest een wandeling hiervoor worden afgelegd. In Katwijk-binnen bezocht hij de Zondagschool. Later vertelde Oosterlee daarover: De Zondagschooljuffrouw had de kinderen alle 88 verzen van Psalm 119 laten leren. Ze loofde een "mooi" boek uit aan degene die al de coupletten door elkaar kon opzeggen. Zelf won hij

die prijs die bleek te bestaan uit een bekeringsgeschiedenis van ongeveer 144 Engelse jongens.

In Augustus 1876 kwam P. Oosterlee als kwekeling naar "De Klokkenberg" en toonde zich een verwoed werker en trad als wiskundige boven anderen uit. Hij werd onderwijzer aan de Dorpsschool te Zetten. Twee jaar was hij leraar aan een kostschool te Voorschoten. Daarna vestigde hij zich als hoofd van een school te Franeker. Tot 1905 is hij daar gebleven.

Directeur

Hij werd toen directeur van de kweekschool "De Klokkenberg" te Nijmegen en schreef een aantal boeken over de opvoeding en het geschiedenisonderwijs. In Den Haag en onder andere Nijmegen zijn straatnamen en scholen vernoemd naar deze oud-Valkenburger. Hij stierf in 1930.

Als bijzonderheid vermelden we nog dat een dochter van P. Oosterlee, Anneke Oosterlee, Gouvernante was van prinses Juliana.