

TERWIJL NEDERLANDSE KANONNEN DE DUITSERS IN HET NAUW

BRACHTEN

106

De dood sloeg toe op vluchttocht van opgejaagde Valkenburgers



HET PLEINTJE BIJ DE KERK van Valkenburg was de middag van die tiende mei gevuld met Nederlandse soldaten, die op het vliegveld en in de omgeving krijgsgevangen waren gemaakt door de Duitsers. Wat er nog over was van de bijna 2000 vijandelijke overvallers was schietend naar het dorp getrokken; de gevangen Hollanders met zich meevoerende.

*Arno
1940*

Die middag van de tiende mei werden de Nederlandse krijgsgevangenen overgebracht naar 't kerkplein en naar de kerk zelf, blootgesteld aan het eigen artillerievuur, dat later de kerk zou verwoesten.

10 Mei

KRIJGSGEVANGEN OP HET KERKPLEIN