

10 mei 1940

# DIE MORGEN BRAK

# HET GEWELD LOS

(Van een onzer redacteuren)

## DIE MORGEN BRAK HET BRUTALE GEWELD LOS.

Om 3.55 uur precies.

In de voorafgaande maanden hadden de troepen verscheidene malen gedurende vele uren hun gevechtsoptellingen 's nachts bezet, maar bij het aanbreken van de nieuwe dag konden zij gelukkig altijd weer naar hun bivak terugkeren. De aanval was uitgebleven. De oorlog was nog niet gekomen.

Doch toen zij in de nacht van 9 op 10 mei 1940 weer naar hun stellingen trokken was dit voor de laatste maal. Er waren er onder hen, die dat voorvoelden. Nee, niet omdat zij tot de uiterste waakzaamheid werden aangespoord, dat was altijd gebeurd, ook niet omdat hun op het hart was gedrukt niemand te vertrouwen, dat zei hun nog niet zoveel. Nee, ze wisten dat het die nacht ging gebeuren zo maar bij intuïtie. Ze proefden het als het ware aan de van onrust bezwangerde lucht en ze voelden het aan de spanning, die zwaar op hen drukte. Ze spraken slechts het hoognodige woord en als zij spraken dempten zij hun stemmen.

Om 3.00 waren alle troepen van de strategische veiligheid volledig strijdvaardig.

Nog geen uur later waren zij in zware gevechten gewikkeld.

De oorlog was begonnen.

En hij zou vijf dagen duren.

Vijf dagen oorlog.

Oorlog tussen goed getrainde en met oorlogstuig goed uitgeruste troepen en troepen, die aan gevechtskracht veel tekort kwamen, omdat aan de opbouw van de strijdmacht te laat was begonnen.

Oorlog tussen troepen, die op gevechtservaring konden bogen en troepen, die elke ervaring misten.

Toch nog vijf dagen oorlog.

Omdat hoe ongeoeffend en slecht uitgerust ook, die troepen diep geschokt door het misdadige van de overval, de tanden op elkaar zetten en niet bereid waren ook maar een duim grond prijs te geven dan nadat zij, door overmacht gedwongen, dat moesten of een kogel uit een vijandelijk geweer een einde aan hun leven had gemaakt.

TOEN ONS LAND nog goeddeels sliep werden de bewoners van het Zuidhollandse Valkenburg op ruwe wijze geconfronteerd met de Duitse overweldigers. Vijf rampzalige dagen luidden vijf rampzalige jaren in. Verhalen van Valkenburgers roepen weer oude herinneringen op.

Anno  
1940

10 Mei



Duitse parachutisten zijn rond het vliegveld geland. Dekking zoekend tegen het heftige Nederlandse vuur proberen zij in stelling te komen.

101