

# Een klein paardenmarktje

GOED GESLAAGDE FEESTEN.

De aanvoer op de paardenmarkt was Woensdag, zoals te verwachten viel, niet buitengewoon groot. Slechts 13 viervoeters stonden tussen de palen.

54



**Toch paardenmarkt!**

Een gezellige eerste dag

Zo was Paardenmarkt  
1950

Aanvoert 13 paarden.

Met een zekere ongerustheid keken de Valkenburgers de laatste dagen naar de barometer. Zou de dag van de paardenmarkt ook misschien verregenen? Zou het Kerkplein, door de opgravingen niet al te schoon, wellicht een glibberig straatdek vertonen? Al deze bezwaren zijn geopperd, maar zelfs de ergste pessimist is beschaamd, want de 13e September is een najaarsdag geworden, waarop de natuur zich van haar mooiste zijde heeft laten zien.

En de markt? Zou er nog aanvoer van viervoeters zijn? Nu, de palen zijn niet voor niets in de grond geslagen. Dertien rossinanten hebben er een plaats gevonden; handelaars en verkopers hebben in elkaars handen geslagen, maar toen we dit alles zagen, dachten we toch: „Is het niet mogelijk, dat enige handige organisatoren hier eens iets anders van gaan maken?”

Moet men het karakter van deze dag niet gaan wijzigen en de zaak op een andere leest gaan schoeien? Wat denkt men er van als men volgend jaar aan de paardenmarkt eens een land- en tuinbouwbeurs zou verbinden? Kan er geen tentoonstelling plaats vinden van gereedschappen, die nodig zijn in het land- en tuinbouwbedrijf? Kan men ook niet een landelijke rijvereniging vragen iets van haar kunnen op ons dorp te vertonen? Iedereen is er van overtuigd, dat de paardenmarkt tot het verleden behoort; aanpassing aan de moderne tijd is zeer gewenst. Wie durft het aan bij de volgende gelegenheid een initiatief te nemen?

Gistermiddag om half drie begonnen de volksspelen aan het terrein van Valken Boys aan de Broekweg. Allereerst ringrijden te paard, waarbij de prijzen gewonnen werden door H. Harteveldt, H. de Vries en L. de Mooij. Daarna zaklopen. 1e prijs Gerda Sliggers; 2e Reina Vis; 3e Tom v. d. Meij; 4de Aafje Ouwersloot.

Om vijf uur de voetbalmatch tussen een marine-elftal en Valken Boys I. Een talrijk publiek stond langs het lijntje en het viel ons op, dat het terrein zo keurig verzorgd was. Onder leiding van scheidsrechter M. Binnendijk stelden de elftallen zich op en de voorzitter van Valken Boys verrichtte de aftrap.

We kregen een zeer sportieve wedstrijd te zien, waarin de beide clubs zeer goed tegen elkaar opwogen. Het samenspel van de marinemannen was zeker wel wat beter dan dat van de Valken, maar in de voorhoede van de Boys zat zeker veel meer vaart. Het eerste doelpunt kwam van de marine; Gautier benutte uitmuntend zijn kans en de keeper kon vissen. Het spel verliep in een hoog tempo en een groot gejuich ging op, toen Kees v. d. Zwart een uitmuntende voorzet van Ouwersloot inkoopte; 1-1. Kort daarna rolde een corner heel kalm in het marinedoel en met de stand 2-1 ging de rust in. Hierin kwam na de rust geen verandering, ondanks het zwoegen van de marinemannen. Zelfs zouden de Valken met een beetje meer geluk met nog sprekender cijfers hebben kunnen winnen. De wisselbeker, die het vorige jaar naar de marine gegaan was, kwam nu in handen van de Valken. Proficiaal!

's Avonds vertoonde het Kerkplein weer het echte ouderwetse aspect. Verlichte kraampjes, waar een handige verkoper gelukkig met handenvol snuisterijen heenzond, een oliebolenkraam, fruit- en ijsverkopers, visboeren en bij dit alles een mooi stukje marsmuziek, waarop Valkenburgs Harmonie ons ver-

gastte. Eerst was er veel aandacht voor het melkdrinke; een spel, waarbij de pret niet van de lucht is. Prijswinnaars waren hier de dames Rhijnsburger, V. \*scher en Helfrich en de heren Ten Haken, Helfrich en Van Dijk.

En als dan tot slot nog menig kringetje gedanst is is er het einde van de eerste dag, waarop geen wanklank de feeststemming bedierf en waarop naast de Valkenburgers ook velen uit de omgeving zich best hebben vermaakt.

En zo was het  
eeuwen geleden!

Geen biertappers

op het Kerkhof

In 1752 was reeds veel van de  
oude glorie verdwenen

Spanjaarden en

Turken kwamen

eeuwen geleden

in Valkenburg

paarden kopen



Voorschoten en

Vlaardingén

eerste felle

concurrenten

Vergeene Glorie!