

De Valkenburgsche tol verdwijnt...

Mo Ph
↙

Vanavond de plechtige begrafenis
31 Dec 1938



Op dezen laatsten dag van het jaar verdwijnt de Valkenburgsche tol nabij de Haagsche Schouw en daarmee wordt eindelijk deze „sta-in-den-weg”, die in den modernen tijd toch eigenlijk niet meer wiste, opgeruimd. Men ziet hierboven, hoe vandaag een der laatste doorrijdende autobestuurders zijn geld aan den tolgaarder offert. Van morgen af kan hij vrij passeeren want vanavond tusschen half tien en tien uur zal de tol door de Valkenburgers plechtig „ter-aarde-besteld” worden. Zij

hebben besloten met een muziekcorps tegen dat uur naar de tol te gaan, deze af te breken en haar onder muziekgeleide naar Valkenburg te brengen, waar de tol op de Losplaats, vermoedelijk verbrand zal worden. De burgemeesters van Voorschoten en Valkenburg, de heeren Berkhout en de Wilde zullen bij deze voor Valkenburg zoo belangrijke gebeurtenis aanwezig zijn. Het zal dus voor de Valkenburgers een Oudejaarsavond worden, die zij niet licht zullen vergeten!



DE TOL BIJ DE HAAGSCHE SCHOUW VERBRAND. — De tol op den Valkenburgscheweg is na een 116-jarig bestaan, verdwenen. Op Oudejaarsavond is de tol plechtig gecremeerd, nadat de burgemeesters van Valkenburg en Voorschoten toespraken hadden gehouden.